



Föreningen Svenskbyborna

Nyhetsbrev vinter 2021

Nyhetsbrev i digital form?

Nyhetsbrevet är mycket kostsamt att skicka ut, så vi önskar att ni som hellre önskar få det i digital form, lämnar er mejladress till

kontakt@svenskbyborna.se eller uppger mejladress i samband med att ni betalar er medlemsavgift. Ni kan också hitta nyhetsbrevet på vår hemsida www.svenskbyborna.se och facebook.



Det blev ett annorlunda år, där aktiviteterna sattes på paus på grund av pandemin.

Under sommaren hölls Svenskbymuseet öppet med begränsade öppettider med hjälp av ungdomarna Ivar och Aron Hoas.

Högtidsdagen firades för första gången inte med någon träff. Gudstjänsten spelades in på film och lades ut på hemsidan. Föreläsning med Jörgen Hedman blev också digital.

Istället för höstfest spelade föreningen in sin första podd med Jörgen Hedman.

Årsmötet 2020 sköts, efter beslut tillsammans med revisorerna, upp ett år och sker istället den 1 augusti 2021. Så det blir då två årsmöten.

Arkivgruppen har arbetat på och har nu i stort sett slutfört att få in alla passbilder med text i Topoteket.

Vill du ha koll på vad som händer och följa vad som händer i föreningen? Läs vår hemsida och gå med i Svenskbybornas Facebook grupp, där aktuella händelser ständigt kommer in. Så hoppas vi på nya tag 2021.

Styrelsen

Dags att betala medlemsavgift!

Vi ber vi er fortsätta att värva fler medlemmar bland nära, kära och andra ni vet skulle vara intresserade. Som tack om du värvar en ny medlem, kan du hämta ut Jan Utas bok Svenskbyborna.

Mejla då till medlem@svenskbyborna.se.

Ju fler vi blir desto bättre för framtiden!

Årsavgiften är 150 kr per person, hemmavarande barn 50 kr, dock högst 350 kr. (familj boende på samma adress.)

Betalas till pg 187879-2 eller swisha till 123 225 22 86.

Kom ihåg att skriva namn, aktuell adress eller mejladress.

Kom ihåg att skriva vad du betalar för!

Skriv gärna in alla familjemedlemmar, så vi får rätt antal medlemmar i matrikeln.

Ny bok om svenskbyborna!



Jörgen Hedman har utkommit med en lång artikel om Svenskbybornas överflyttning till Gotland 1929-31 och deras bosättning på ön. Den har getts ut i Historiska föreningens årsskrift Gusem. *Pris 225 kr.*

Boken och många andra böcker går att beställa på hemsidan www.svenskbyborna.se

KALENDARIUM

Då vi inte kan planera något i pandemin, ber vi er hålla koll på hemsidan för exakta datum och tider. Det kan också tillkomma mer aktiviteter.

Sommar Svenskbymuseet öppet

1 augusti Högtidsdagen i Roma

10.00 Gudstjänst

13.30 årsmöte för 2020 och 2021

23 oktober Höstträff på Gotland

December Svenskbyträff i Stockholm

I höst: Svenskbybornas mattraditioner Studiecirkel, intresseanmälan till Anki Wallin på 070-7442017 ; ac.wallin@hotmail.com.

Arkivgruppen, kören och torsdagsfika kommer att starta sina verksamheter när det är möjligt.

Håll utkik på hemsidan och på Facebook!

Konstutställning på Dagö i sommar

Sommaren 2021 presenterar vi stolt den andra utställningen "Genius Loci II .Legend. 1781"

Tsarinnan Katarina II, Furst Potemkin och 1000 Reigi/Dagö-svenskar i en berättelse full av konspiration, intriger, hopp och svek. Den samtida textilkonsten blir en metafor för en förlorad Dagö-kunskap.

Välkomna!

Maret Kukkur, Reigi pastoraat, Hiiuma (Dagö)

Byborna tackar för alla generösa gåvor 2020!

Med hjälp av Sven Bjerlestam och Julia Bulba m.fl. har vi sammanlagt kunnat dela ut c:a 135 000 svenska kronor i olika hjälpinsatser till byn under 2020. Tack för alla bidrag, stora som små! Ingen nämnd, ingen glömd.

Byborna behöver fortsatt hjälp!

Byborna har det tungt i spåren av kriget i östra Ukraina och drabbas hårt av landets usla ekonomi. På grund av pandemin har de inte heller kunnat ta emot några besök från Sverige och tidvis varit isolerade. De har svårt att bekosta kolet som värmer husen och nödvändiga mediciner.

Hjälpbehovet av hjälp är stort och byborna är oändligt tack samma när de får hjälp.

Föreningen garanterar att pengarna kommer fram. Föreningens insamlingar har under året givit pengar till ålderdomshemmet, skolan och enskilda behövande. Även 100 kr är till stor hjälp till någon i byn. Eller bli månadsgivare! Sätt in pengar på pg 187879-2 eller föreningens swish 123 225 22 86.

Bidrag från Leader Gute

På kyrkogården i Roma finns en oansenlig gravsten med namnet Alexander Knutas., även kallad kurdén, med en mycket spännande och tung historia.

Alexander , eller Sleman som han var döpt till, kom ifrån Tonstra i Kurdistan. Som 7-åring blev han och hans familj fördrivna från sin by och han förlorade sin familj i första världskrigets spår.

Efter ett par år med mycket svåra år och hamnade han i Gammalsvenskby, som föräldralös ungdom. Han adopterades av en familj i byn. Han följde således med familjen Knutas till Sverige 1929.

Den önskar vi berätta för fler och därför kommer vi att sätta upp en informationsskylt om Alexander på kyrkogården.

Vi har sökt bidrag Leader Gutes ”Kyrkogårdar berättar” och fått beviljat upp till 50 000 kr för att genomföra projektet.

Vi kommer att tvätta och renovera gravstenarna samt få upp snygga, permanenta skyltar med relevant information om Alexander Knutas, Kristoffer Hoas, vår klockstapel och om svenskbybornas historia på Roma kyrkogård.

Vi hoppas på en invigningsceremoni kring den 1 augusti.



Slutrapport DNA-projektet

Av Sofia Hoas, projektledare

Föreningen Svenskyborna startade i slutet av 2016 startade DNA-projektet "Vems är du" för att genom DNA försöka ta reda på Svenskybornas ursprung, på initiativ av journalisten Göran Svedberg. Projektledare var Sofia Hoas och assisterande projektledare Therese Annas-Ljung.

Svenskyborna härstammar från Dagö i Estland. De blev 1781 förflyttade till Ukraina och grundade Gammalsvenskyby, behöll sina svenska traditioner, 1929 återvände till Sverige. Svenskybornas för-fäder invandrade till Dagö från Finland och Baltikum under den svenska koloniseringen på 1200-talet. Varifrån i Sverige de kom vet man inte, man har gissat på Gotland och Roslagen, men de kan mycket väl ha kommit från någon annan plats, eller från olika håll. Historiker har diskuterat detta i 100 år.

Förhoppningen med projektet var att genom DNA-test på svenskbybor på Gotland och Gammalsvenskyby lösa denna historiska gåta.

25 personer valdes ut från Gotland och Gammalsvenskyby, som har svenska föräldrar födda i Gammalsvenskyby. Historikern och forskaren Jörgen Hedman med flera har hjälpt oss med urvalet. Genetikprofessor Mattias Jakobsson med medarbetare på Uppsala universitet har lett arbetet med att sammanställa resultatet.

De utvalda testpersonerna både i Sverige och Ukraina var mycket positiva och stolta över att kunna bidra till projektet.

Vid starten av projektet behövde inte Föreningen Svenskyborna något tillstånd från etikprövningsnämnden, då forskningen gjorde i eget syfte av en ideell förening. Men då Uppsala universitet kom med som part i projektet, omprövades detta och tillstånd behövde sökas, vilket drog ut rejält på tiden.

I mars 2020 kom så en preliminär analys från Uppsala universitet. Datan var av mycket bra och av mycket hög kvalitet. Den preliminära analysen visar att Svenskyborna med god säkerhet har en liten inblandning med ukrainare. Med andra ord har den svenska befolkningen stannat homogen sedan de anlände till Ukraina. Det finns en tydlig genetisk signal om isolering, och resultaten visar som väntat relativt nära anhöriga relationer mellan de 25 individerna.

Jämför vi materialet med andra grupper i Sverige och de nordiska och baltiska länderna så visar studien att Svenskyborna är genetiskt mer lik människor i de baltiska staterna.

Detta är spännande, men inget facit, så det innebär att Föreningen Svenskyborna troligen kommer fortsätta att forska, med hjälp av historiker, arkeologer, språkvetare och andra vetenskaper försöka kartlägga varifrån denna svensktalande grupp Svenskyborna kom ifrån ursprungligen.

Uppsala universitet kommer att publicera en vetenskaplig artikel där mer exakta data och analyser kommer att kommuniceras.



Lennart Martis, Gotland, bidrog stolt till forskningen.

Anna Bila, Gammalsvenskyby, konstaterade att hon själv aldrig kom till Sverige, men hennes saliv gjorde det iallfall!

Museifilial i Gammalsvenskby, Ukraina

av Peter Knutas, projektledare



Det nya museet före och efter renoweringen



Vår ambition vara att inviga museet i Gammalsvenskby den 1 maj 2020. Men så blev det ju inte på grund av pandemin. Förhoppningsvis blir det istället på dagen 240 år efter att byn grundades.

Det har sedan ett par år tillbaka pratats om att starta ett museum i byn. Två av de viktigaste skälen, till varför det är så angeläget, är för det första att vi behöver ha en plats där man kan få information som besökare. Tidigare hade de gamla gummorna det jobbet. Nu när många av dem är borta, så det krävs något annat som kan berätta historien. Det andra skälet är utbildning av de unga i byn eller för den delen, alla som är intresserade att lära sig mera om Gammalsvenskbys historia. Väldigt viktigt att det finns en plats där de kan få läsa och få fakta om sin bys egen unika historia, men den kan också fungera som en bygdegård för allehanda möten. Att mötas är oerhört viktigt för utveckling och genererar i sin tur nya sysslor i byn.

Föreningen fick pengar beviljat från Maria Ekmans donationsfond för att producera en utställning och pengar har också skänkts till museiprojektet som gåva till brudparet, när Sofia Hoas och Lars Thomsson gifte sig i byn i förra sommaren. Föreningen har sökt lokal och varit och tittat på några byggnader och för två år sen fastnade vi för huset snett emot kyrkan, den som delar tak med en av bykrogarna. Vi bad Sven Bjerlestam och Natasha Hautunseva att titta närmare på vilka som ägde byggnaden. Det visade sig att det fanns 92 ägare! Lokalen delades av kolchoskvinnorna och användes tidigare som krog, samlingsplats och även lager. Finns ännu en gammal sovjetisk köttkyl i en av de bakre rummen.

Det juridiska arbetet tog sin början och nästa problem blev att vid köpet hitta en överlåtelseform som fungerade. Vår förening som är ideell kunde inte äga, ty den typen av förening saknas i Ukraina. Enklaste var att låta en privatperson äga lokalen men det gjorde det svårt av andra skäl. Lösningen uppenbarade sig under en middag med Carl Sturén, han hade tidigare visat intresse och ville gärna sponsra museet på något sätt. Så han sa rent frankt: "Jag köper det och när föreningen har fixat så de kan äga, skänker jag det." Detta snabbade på processen oerhört. Carl som varit bosatt i Ukraina i dryga 25 år har permanent uppehållstillstånd och står som ägare sedan den 17/12 2019. Carl var tidigare ägare till Chumak en ketchupfabrik som han och hans morbror Johan startade och drev fram till våren 2019. Nu driver Carl ett stort vindkraftsbolag och är även sen länge svensk konsul i södra Ukraina.

Så långt hade vi kommit vid förra årsskiftet och vad som sen hände var att jag åkte ner i mars 2020. Dels för att se hur bygget fortskred och dels arbeta med översättningen till ukrainska. Det blev en lyckad resa, översättningen är nu helt klar och den gjordes av Katya Kozak (Liljas dotter) som studerar till tolk vid universitetet i Kiev. Bygget var då på gång men är nu helt klart. Rummen inne har målats, fönster och dörrar har renowrats och altanen har försetts med räcken och ett väderskyddande tak framför huset. Valentina Herman har ett vakande öga över byggnaden och de planterade tujorna. När jag lämnade Kiev den 9:e mars gick personalen på flygplatsen med munskydd och visir. Då var det svårt att förstå att det var bara början...

Vi gick ut med att invigningen var flyttad till den 1 Maj 2021, tyvärr så tror nog ingen att det går att genomföra någon större ceremoni om 2-3 månader. Så vi har kommit fram till den 1 Maj 2022. Då har förhoppningsvis pandemin lugnat ner sig och vaccinet hunnit verka. En liten vinning är att det blir som ett extra jubileum, 240 år sedan ankomsten till Ukraina.

Minnesruna över Olexandr Kvitka

Av Karl-Erik Tysk

Prosten Olexandr Kvitka, Gammalsvenskby i Ukraina, har avlidit i en ålder av 67 år. Han sörjs närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Efter att ha studerat vid seminarium i Odesa blev Olexandr präst i Ukrainska autokefala ortodoxa kyrkan. När kommunismen föll, övertog Kvitkas församling den förfallna svenska kyrkan i Zmijivka, restaurerade den och förvandlade den till en ortodox helgedom med lökkupol vid sidan av det västerländska tornet. Församling övergick till Ukrainska ortodoxa kyrkan av Kyjivpatriarkatet, en del av den ryskortodoxa kyrkan som brutit med Moskvapatriarkatet.

Många som besökt Gammalsvenskby har tagits emot i den nu ortodoxa kyrkan av Olexandr som hälsat välkommen på svenska och gärna betonat att det är en kyrka för både den ortodoxa och den evangelisk-lutherska församlingen. Fast i sin tro men som en sann ekumen, har han med stor generositet upplåtit kyrkan för svensk-lutherska gudstjänster och då själv hjälpt till vid distributionen.

Tillhörig en lägre ukrainsk adelssläkt hade Olexandr en stark tilltro till ett monarkiskt styrelseskick. Som sådan och som stor sverigevän fick han 2008 ta emot det svenska kungaparet vid deras statsbesök i Ukraina. Som kung fick Carl XVI Gustaf följa med in i det heliga bakom ikonostasen.

Som stor ukrainsk nationalist kände hans tillfredsställelse inga gränser, när den nya kyrkobilddningen, Ukrainas ortodoxa kyrka, genom ett beslut av den ekumeniske patriarken i Konstantinopel (Istanbul) januari 2019, fick status som autokefal kyrka. Mäktigt kunde Olexandr visa upp dokument, tomos, som bekräftade den historiska tilldragelsen. Man unnade honom verkligen att få uppleva denna.

Olexandr har vunnit många svenskbybors förtroende och man har vänt sig till honom inte minst vid begravningsgudstjänster. Alla har upplevt honom som en ärlig och uppriktig människa som man helt och fullt kan lita på.

Många gånger har vi som varit på besök i byn fått erfa Olexanders stora både vänsällhet och gästfrihet, särskilt vid de ortodoxa jularna, då mat och dryck enligt traditionen serveras med tolv rätter utan kött på julafton och tolv med kött på juldagen. Då har också hans spiritualitet och underfundiga humor kommit till sin rätt, gärna upplivad av den bästa dryck huset förmått.

Sedan i våras, när Olexandr förlorade sin hustru, har han till och från varit sjuk. Jag har nu förlorat en nära vän men gläder mig åt att Olexanders dotterson idag är präst i den ortodoxa församlingen i byn.



Olexander, i mitten, på besök på Gotland. Foto: Jörgen Hedman



Verksamhetsberättelse Föreningen Svenskbyborna

2019-07-01 - 2020-06-30

Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens 65:e verksamhetsår.

Styrelse:

Ordförande: Sofia Hoas
Vice ordförande: Peter Knutas
Sekreterare: Irene Annas
Ledamot: Mattias Jakobsson
Ledamot: Maria Kotz
Ledamot: Ing-Marie Havklint
Ann-Christine Wallin

Suppleanter: Christina Knutas
Therese Annas-Ljung
Simon Jakobsson
Mona Löfström
Mats Engström

Revisorer: Lars Kotz, Åke Appelqvist
Revisorsuppleanter: Mikael Swensson, Johanna Larson

Valberedning: Gunnar Kotz
Karl-Gustav Svensson
Lilian Jakobsson

Festkommitté: Lilian Jakobsson, Åsa och Gunnar Kotz,
Agneta Svensson, Lena Jakobsson och Susanne Nilsson.

Hemsidesansvarig: Åke Utas, Johanna Larson
Facebook admin: Anneli Utas, Sofia Hoas
Medlemsmatrikel: Johanna Larson
Ombud Gammalsvenskby: Sven Bjerlestam
Ombud Stockholm: Ingegerd Hasbar, Britta Hoas
Ombud Huskvarna: Gunnar Hinas
Ombud Malmö: Ann-Marie Persson, Mattias Henriksson Utas

Svenskbyföreningen har många projekt och aktiviteter igång.

Antalet medlemmar var 597 personer.

Verksamhetsåret började storartat med ett fantastiskt 90-årsjubileum, med högtidsdag och stor fest och inte mindre än två boksläpp.

På höstfesten släpptes Jörgen Hedman en bok om Ödesåren i Gammalsvenskby.

Under vårvintern kom så äntligen resultaten för DNA-projektet.

Våren och försommaren 2020 präglades av pandemin, då många aktiviteter ställdes in. Föreningens Svenskbymuseum i Gammalsvenskby som skulle invigas den 1:a maj 2020 fick flyttas fram minst ett år. Den 6 juni tilldelades Föreningen högtidligen svensk flagga ur Landshövding Anders Flankings hand, en gåva från stiftelsen Sveriges nationaldag. Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten.

1:A AUGUSTI MED 90-ÅRSJUBILEUM

Svenskbybornas 90-årsjubileum ringdes in av klockorna i klockstapeln. Kören tågade in i den fullsatta Roma kyrka, där psalmsången ljöd stark och välkomnande.

Staffan Beijer ledde gudstjänsten med hjälp av förra biskopen Sven Bernard Fast, Fred Kristing. Berit Tivell var kantor.

Hela gudstjänsten med psalmsång, prästernas ord, åminnelsen över de avlidna under året och den välbesökta nattvarden, gav en varm och innerlig gemenskap. Gudstjänsten avslutades med Vänta efter Herren och Signe och Bevara.

Årsmötet leddes av Bertil Klintbom. Föreningens ordförande inledde mötet med en tyst minut, för kassören Mats Wilson, som avled under mandatperioden.

Sofia Hoas omvaldes sedan som ordförande, Irene Annas och Maria Kotz valdes in som ordinarie ledamöter. Som suppleanter valdes Mona Löfström, Simon Jakobsson och Mats Engström, vilket då blev en utökning med en suppleant.

På fredagskvällen var det stor fest på Visby Strand med 3-rätters middag och underhållning. Vi välkomnade gäster från Kanada, Sven Josefsson, också han 90 år med dottern Karen. Från Ukraina kom Sven Bjerlestam, ett tiotal bybor samt en ukrainsk orkester. Den ukrainska orkestern spelade upp medan folk minglade innan middagen. Lars Thomsson var konferencier och många tack delades ut, till trotjänare som Sven Bjerlestam, Jörgen Hedman och Staffan Beijer. Även styrelsen och kommittéer tackades för sitt arbete. De båda 90-åringarna, Gunnar Annas och Sven Josefsson intervjuades på scen. Kvällen avslutades med dans till Zaezars orkester, där flera bandmedlemmar är svenskbybor.

BOKUTGIVNINGAR

Under året kom det ut tre nya böcker om Svenskbyborna. Först ut var föreningens egen "Svenskbyborna 90 år i Sverige", med spännande artiklar. Redaktör var Peter Knutas.

Sedan gav Jörgen Hedman, med stöd av föreningen ut två böcker under 2019. Den första var "Historiska handlingar rörande Dagösvenskarna och Svenskbyborna 1228-1840" med mycket dokumentation om Dagötiden. Och sedan kom "Svenskbybornas ödesår 1939-45 — Gammalsvenskby under andra världskriget". En bok om som handlar om hur byn råkade hamna mitt i den stora kollisionen mellan två av tidens mest fruktade auktoritära ideologier; den stalinistiska kommunismen och Hitlertysklands nationalsocialism.

KÖREN

Kören tog en paus hösten 2018. Till jubileet startade Malin Martis och Yvonne Bogren upp en jubileumskör som sjöng våra traditionella sånger med bravur.

På hösten 2019 blev det en nystart av Svenskbykören med nya körledaren Annica Grönhagen. Tyvärr blev kören tvungna till uppehåll p.g.a. pandemin, men hoppas kunna börja öva igen, så snart restriktionerna tillåter det.

SAMMANKOMSTER OCH UTBILDNINGAR

Den 31 juli 2019 föreläste Jörgen Hedman i Roma bygdegård om "Gammalsvenskby under andra världskriget 1939-1945.

Festkommittén ordnade en trevlig hösträff med en föreläsning på Gotland för c:a 110 medlemmar. Det bjöds på borsjtj och hembakat bröd.

I december 2019 ordnades en adventsträff i Stockholm för ett fyrtiotal medlemmar.

Under hösten ordnades studiecirklar, på temat "Svenskbybornas mattraditioner" i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Under året har föreningen ordnat fem uppskattade "torsdagsfika" med kaffe och samtal i Svenskbygården. Flera medlemmar har varit ute och haft föreläsningar om svenskbybornas historia i olika sammanhang.

SVENSKBYMUSEET

Svenskbygården underhölls och gården anslöts under året till det kommunala avloppet. Under sommaren 2019 höll Svenskbymuseet öppet med flerspråkiga guiden Heli Kurist. Vi hade 800 nöjda besökare.

GAMMALSVENSKBY – HUMANITÄR HJÄLP OCH GÄVOR

Föreningen har kontinuerlig kontakt med Gammalsvenskby. Föreningens insamling till humanitär hjälp som går till mediciner, operationer och hjälpmedel i Gammalsvenskby har fortsatt. Vi är tacksamma för att Visby stift beviljat stiftskollekt och de generösa gåvor som skänkts av föreningar och medlemmar. Rut Knutas donerade enskilt 200 000 kr till hjälpverksamhet i byn. Föreningen har ovärderlig hjälp av Sven Bjerlestam och Natascha Hautunseva som är kontaktpersoner i byn.

Föreningen har fortsatt att hålla i svenskundervisning i Gammalsvenskby med hjälp av svensklärarinnan Larissa Belei samt haft språkresor för svenskeleverna i augusti och oktober, genom av styrelsen sökta medel från Oskar Ekmans fond.

SVENSKBYMUSEUM I GAMMALSVENSKBY

Föreningen ordnade under 2019 finansiering för att skapa ett Svenskbymuseum i Gammalsvenskby. Pengar beviljades från Maria Ekmans donationsfond och Carl Sturén gick in som sponsor och bekostade bland annat inköp av huset. Peter Knutas utsågs till projektledare. Under vintern köptes den gamla kolchoskrogn, mitt emot kyrkan in av och renoverades under våren inför den planerade invigningen 1 maj. Texter producerades och översattes. Men på grund av pandemin blev invigningen framflyttad till 2021.

DNA-PROJEKTET

Föreningen har fortsatt arbetet med DNA-projektet där målet är att försöka lösa var Dagösvenskarna kom ifrån ursprungligen, för att komplettera redan befintlig forskning. Under 2016 samlades prov in från 25 svenskbybor, som sedan bearbetats på laboratoriet på Uppsala universitet under ledning av genetikprofessorn Mattias Jakobsson. I mars 2020 kom så en preliminär analys. Sammanfattningsvis är den insamlade datan av mycket hög kvalitet. Som väntat är de genetiska skillnaderna mellan de potentiella förfädernas grupper små, vilket gör det svårare att få solida resultat.

Analysen visar att Svenskbyborna har hållit sig isolerade sedan de anlände till Ukraina.

När vi jämför referensdata med skandinaver kan vi dra slutsatsen att Svenskbyborna är genetiskt mer lik människor i de baltiska staterna (litauer, ester) än i Sverige och Skandinavien.

Uppsala universitet kommer att publicera en vetenskaplig artikel om detta under 2020-2021. Föreningen Svenskbyborna kommer med hjälp av andra experter som t.ex. språkforskare och arkeologer fortsätta forska och se om vi kan lösa gåtan om var den svensktalande befolkningen kom från början.

DIGITALISERINGSPROJEKTET

Föreningen har fortsatt driva digitalisering i Topoteket för att spara och tillgängliggöra föreningens bilder och arkiv för framtiden. Peter Knutas är projektledare. Digitaliseringen är viktig för att kunna garantera säkerheten av våra originalbilder och handlingar för framtiden. Under vintern 2019-2020 har en arkivkommitté startats upp, som arbetar med att lägga in alla passfoton från 1929 med tillhörande text i topoteket.

SAMARBETSPROJEKT

Föreningens ordförande har under året suttit i styrgruppen i Region Gotlands ”Svenskbyprojekt”, ett demokratiprojekt som handlar om kunskapsutbyte mellan Gammalsvenskby och Region Gotland. Projektet är viktigt för utvecklingen av byn, men också då det sprider mycket kunskap om Gammalsvenskby och dess historia parallellt med föreningens arbete.

KOMMUNIKATION – HEMSIDA OCH FACEBOOK

Webbredaktörerna har skapat en helt ny hemsida, som nu är mer användarvänlig och som är enkel att uppdatera. Ett nyhetsbrev från styrelsen har skickats ut per vanlig post till föreningsmedlemmarna.

Kommunikationen mellan medlemmarna har ökat, tack vare den facebookside och instagram som nu finns för föreningen. I gruppen finns intresserade från hela världen och kommunikationen mellan Gammalsvenskby och Sverige har ökat.

Tack alla flitiga medlemmar för ett händelserikt år!

Styrelsen Föreningen Svenskbyborna

Godkänd av styrelsen på styrelsemötet 2020-10-20