

Nyhetsbrev vinter 2023

Föreningen Svenskbyborna

Hej!

Snart har det gått ett år sedan våra vänner i Gammalsvenskby drabbades av krig igen. Föreningen har rapporterat om läget i byn och varit ute och pratat om vår historia och Gammalsvenskby i många sammanhang.

Vi har också pratat mycket med lokal, nationell och internationell media. I februari startades en krigssamling, som fått ett stort gensvar. Vi har ökat vårt hjälparbete till mer än det tiodubbla.

I oktober ordnade festkommittén en trevlig höstträff på Gotland, med föreläsning av Sven Bjerlestam och borsjtj med mycket vitlök, som traditionen bjuder.

I december ordnade ombudsmännen i Stockholm en mycket fin adventsträff, tack för den! Och Svenskbykören hade en fin adventskonsert i Roma.

Vi har också fått en hel del nya medlemmar, som vi hälsar extra välkomna!

För mer information se:

www.svenskbyborna.se eller
[facebook/svenskbyborna](https://www.facebook.com/svenskbyborna)



Dags att betala medlemsavgift!

Fortsätt att värva fler medlemmar bland nära, kära och andra ni vet skulle vara intresserade. Ju fler vi blir desto bättre för framtiden!

Årsavgiften är 150 kr per person, hemmavarande barn 50 kr, dock högst 350 kr.

Betala till pg 187879-2 eller swish 123 225 22 86.

Kom ihåg att skriva namn, aktuell adress eller mejladress och vad du betalar för!

Skriv gärna in alla familjemedlemmar, så att antal medlemmar blir rätt.

KALENDARIUM 2023

Det kan tillkomma fler aktiviteter. Se på hemsidan för ev. ändringar.

Svenskbymuseet i Roma öppet:

Fr.o.m. 16 april, maj, juni: Alla söndagar kl. 13-16

29 juni—13 augusti Tors-sön kl. 13-16.

Aug, sept, okt: Alla söndagar kl. 13-16.

Torsdagsfika i svenskbymuseet på Gotland.

24/2, 30/3, 27/4 och 25/5 kl 14.00-16.00

24 februari kl. 18.00 Årsdag krigsutbrottet

Föreläsning med Sofia Hoas om senaste året i Gammalsvenskby. Gotlands Museum.

1 april Svenskbyträff Jönköping/Västra Götaland

Mullsjö Hotell & Konferens kl 13.00

Anmälan till Anki 070 7442017, senast 1/3

7 maj Familjedag kl 13-16

Svenskbymuseet på Gotland.

31 juli Föreläsning

Med Jörgen Hedman i Svenskbymuseet.

1 augusti Högtidsdagen i Roma

10.00 Gudstjänst

14.00 Årsmöte

Försäljning av kaffe och smörgås

Augusti Resa till Dagö

med Jörgen Hedman. Mer info kommer.

28 oktober Höstträff på Gotland.

Hemlagad borsjtj och föreläsning.

December

Svenskbyträff i Stockholm

Adventskonsert på Gotland

I höst:

Mattraditioner och ev. släktforskning

Studiecirklar, intresseanmälan till Anki Wallin på 070-7442017; ac.wallin@hotmail.com.

Torsdagsfika och arkivgrupp.

Se hemsidan för dagar och tider

Håll utkik på hemsidan och på Facebook!

www.svenskbyborna.se

Svenskbyträff i Jönköping/Västra Götaland

Lördagen den 1 april kl 13:00

Mullsjö Hotell & Konferens

Föredrag med ordförande Sofia Hoas.

- Historien om och nuläget i Gammalsvenskby.

Kom och lär känna nya släktingar eller vänner och lär känna styrelsen i Svenskbyborna!

Vi bjuder på kaffe och kaka **Välkomna!**

Stanna och ät middag med oss för 350 kronor+ dricka.

Anmälan till Anki 070 7442017, senast 1 mars

så vi vet hur mycket fika vi behöver.

Bokmässan i Göteborg

Jörgen Hedman, Peter Knutas, Rolf Engström och Kerstin Åkerström var på bokmässan för Föreningen Svenskbyborna

Det var tre intensiva dagar med många möten med intresserade människor med många frågor om Svenskbybornas historia och öde, men framförallt om läget i byn just nu. De sålde böcker och också sticklingar från "Svenskbypelargon".



Minneslistan

Under gudstjänsten på högtidsdagen den 1 augusti läser prästen upp alla de ättlingar tillika medlemmar som avlidit under året.

Då våra medlemmar nu finns runt spridda runt om i världen, känner vi inte till alla.

Så vill ni att en anhörigs namn läses upp i kyrkan ber vi er anmäla det till Christina Knutas.

Vi behöver då namn, födelseår och sista bostadsorten.

Christina Knutas SMS 070-480 78 89

Högtidsdagen 1 augusti

Vår högtidsdag firades som vanligt i Roma den 1 augusti. Det var den 1 augusti 1929 som svenskbyborna kom till Sverige.

Det var ett extra känslomt år, då vi fick träffas igen efter två år av pandemi, samtidigt som det var ett sorgens år med anfallskriget som direkt drabbat våra vänner i Gammalsvenskby.

Klockarna ringde in oss med de särskilda svenskbyklockorna till gudstjänst. Staffan Beijer och Biskop Sven-Bernhard Fast höll i högmässan. Sången i kyrkan med kör och församling i år var extra stark. Sedan var det lunch i Svenskbyparken.



Familjen Maria, Tanja och Lilja Utas från Gammalsvenskby hade bakat bröd och gjort sidenblommor som såldes under samvaron.

Årsmötet var extra högtidligt och ordförande inledde med en tyst minut för befolkningen i Ukraina.

De efterföljande årsmötet gick lugnt till och alla ledamöter och funktionärer omvaldes. Det blev ett nyval och det var Nina Knutas som valdes in som ombudsman i Gammalsvenskby.

Styrelsen är ordförande Sofia Hoas, vice ordförande Peter Knutas, sekreterare Irene Annas ledamöter; Mattias Jakobsson, Maria Kotz, Ing-Marie Havklint och Ann-Christine Wallin. Suppleanter; Christina Knutas, Therese Annas-Ljung, Simon Jakobsson, Rolf Engström & Lilian Jakobsson.

Gammalsvenskby i frontzonen

När kriget åter kom till Gammalsvenskby i februari 2022 insåg Föreningen Svenskbyborna att det skulle bli viktigt att skicka korrekta rapporter från byn. Dels för att bybornas var rädda att omvärlden inte skulle veta att Ryssland faktiskt invaderat Ukraina. Men det var också för att människor som bryr sig om byn och media skulle få en korrekt rapportering, bekräftad från byn.

Utdrag ur krigsdagboken:

24 februari

Det otänkbara har inträffat. Ryssland har invaderat Ukraina. Vi hade kontakt med byn i morse. De berättar att de vaknat tidigt av bombningar på andra sidan floden. Vänner på andra sidan berättade att stridsvagnar korsat gränsen från Krym. De berättar att det råder kaos på vägarna. Några timmar senare intog de kraftdammen vid Nova Kakhovka, 25 km från Gammalsvenskby.

24 mars

En mörk dag i Gammalsvenskby och svenskbybornas historia.

Byn är nu ryskockuperat. Zmijivka (Gammalsvenskby) ingår i Beryslavs kommunråd, där byäldsten från byn är representant. Kommunchefen för Beryslavs råd Olexander Tjapovalov är kidnappad och ryska ockupationsmyndigheten styr och kontrollerar därmed kommunen/regionen.

Byn är isolerad och får bara brödleveranser i begränsad omfattning och de måste nu registrera sig för att ställa sig i brödkö. El och vatten finns.

TV-antennerna har plockats ner på andra sidan floden, så det går inte längre att få ukrainska nyheter. Så nu kan endast rysk TV nås, som en del av propagandakriget.

Igår rövades två bybor från Gammalsvenskby bort när de var i grannbyn Krasny Majak. Ryska soldater plundrade privata hem i Beryslav.

1 maj

Det är med förtvivlan vi igår tog emot beskedet att ryska armén var på besök i Gammalsvenskby igen. De tillfångatog byäldsten/kommunchefen Mykola Kurivchak. Senast igår förmiddag skrev han här på sidan om att det idag är 240-årsjubileet sedan svenskarna grundade byn.

Armén genomsökte igår många av bybornas hus, kollade pass och telefoner samt stal elektronisk utrustning. Om byborna inte öppnade, sparkades dörrarna in.

Internet fungerar inte alls eller mycket dåligt i Khersons län, vilket gör att det är svårt att ha kontakt med omvärlden. Det är tyvärr ingen olycka säger flera av internetleverantörerna, utan är en medveten strategi för att isolera länet. I staden Cherson inför rubel från idag, men protester fortsätter i staden.

Vi ber för fred och att detta vansinne ska sluta.

20 juli

Fick just en rapport från våra hjälparbetare i byn.

"Tack för er hjälp från Gotland och Sverige! Vi från Gammalsvenskby tackar er alla så mycket. Vi kunde få tag på mycket mediciner till byborna.

Det är väldigt varmt här nu, det är många explosioner runt omkring oss. igår sköts ett plan ner ovanför oss, det var skrämmande, men vi väntar på befrielse. Själva byn är inte skadad, men folk är rädda och kan inte längre lämna.

En fridfull himmel åt ert hjälpande land. Med er hjälp och världens hjälp kommer det att bli fred i Ukraina, och detta kommer att bevara freden i hela världen."

Hjälparbetarna i Gammalsvenskby har gjort iordning 40 matpaket som föreningens insamling bidrog till i förra veckan. De har nu delats ut till de äldre som har det mycket svårt. Paketerna innehåller basvaror för en månad framåt.

26 september

I morse stängde ryska ockupationsmyndigheten av internet och mobilkommunikation i byn. Sedan höll de en **"folkromöstning" i hela byn.** De gick från hus till hus, beväpnade med automatvapen.

Alla bybor låste in sig i sina hus, låste portarna och öppnade inte dörrarna för dem. Man kunde höra ockupanterna knacka på porten och hundar som skällde högt. Några invånare gick ut och sa att de vägrade rösta. Några få röstade.

Byborna är stolta över sin by Zmijivka / Gammalsvenskby och hälsar -Slava Ukraini!



Byäldsten/Kommunchefen Mykola Kurivchak

Gammalsvenskby i frontzonen

30 september

En tung dag i Gammalsvenskbys historia. Vi har idag haft kontakt med flera i byn och frågat hur de mår med anledning av den illegala ryska annekteringen som Ryssland idag deklarerade.

Byborna säger att det är det en stor moralisk stress. De kommer inte längre fritt kunna uttrycka sina åsikter. Den ukrainska valutan Hryvna kommer försvinna och bytas ut mot ryska rubel. Livsmedelsbutiker stänger i Beryslav, särskilt de som tar kortbetalning. Det går sedan i måndags inte ta ut pengar från kortet. Det kommer att bli ett stort problem med att köpa mat, hygienartiklar och medicin.

Ockupationsmyndigheten kommer att införa skatter med vapenhot. De säger att rysk läroplan ska gälla. De kommer att påtvinga oss sin heraldik. Vi vill se den ukrainska flaggan och Zmiivkas, vårt lokala statsvapen i Gammalsvenskby.



”Hur kan någon erkänna annektering? Rysslands armé dödar ukrainare, män, kvinnor, barn och gamla. Ryska soldater dödar svanar på floden och äter dem.”

Vad är det för "befriare" som redan på morgonen köper alkohol och dricker när de kör stridsvagnar, pansarvagnar, bilar -och detta sker varje dag. Den ryska nationen är förnedrande. Vad vill de dra in oss i?

Vi ukrainare är ett väldigt hårt arbetande folk, som älskar vår by och vårt land. De vill förstöra vår kultur.

-Jag är chockad, jag vill gråta.

3 oktober

Ukrainska armén gjorde en framryckning med 25 km, på Chersonfronten, norr om byn i natt, fram mot Dudchany som ligger längs Dnipro. Imorse kom en kolonn med ryska stridsvagnar och stridsfordon in i byn och intog den tomma skolan och daghemmet.

11 november

Äntligen! -De ryska ockupanterna lämnade igår Gammalsvenskby.

Innan de lämnade slog de ner alla elstolpar runt byn och minerade allt runt byn. De hälsade också att byn kommer att förstöras från andra sidan floden. Som avskeds-present sprängde de Kungsvägen, den väg som byggdes från den stora vägen ner till byn i samband med det svenska kungabesöket 2008.

Byn är nu därför isolerad och det finns stor risk för terrorbombning. Vi inväntar att byn kan bli säkrad, så att vi kan komma in med nödhjälp. Vi jobbar tillsammans med svenska hjälporganisationerna Blågul bilen och Operation Aid för att få in hjälp så snart som möjligt. Och tillsammans med byborna, så att hjälpen blir så effektiv som möjligt.

Byn är utan el, vatten och internet. De har inte heller bränsle för att kunna hålla husen varma inför vintern, som nu knackar på dörren. Det kan också bli aktuellt med evakuering till säkrare platser om det krävs.



Tacksägelsegudstjänst under ockupationen

21 januari

Vädret är nu lite varmare med flera plusgrader. Terrorbombningar från ryska armén från andra sidan floden fortsätter. Vägarna till byn är mycket dåliga och framkomligheten beror på vädret..

Igår lyckades chaufförerna köra ner ytterligare en stor bil med träbriketter. Vi har nu fått ner 94,5 ton och fortsätter fylla på så byborna kan hålla värmen och laga mat.

Tack alla för era bidrag, stora som små som gör det möjligt att hjälpa!

Byborna är mycket tacksamma för er hjälp.

Tillsammans är vi starka!

—

Följ vår rapportering på www.svenskbyborna.se eller vår facebookside Svenskbyborna



Briketter levererade till alla bushåll

Hur arbetar föreningen Svenskbybornas med nödhjälp?

Föreningen Svenskbyborna har bedrivit hjälparbete i Gammalsvenskby sedan mitten av 90-talet. Och vi har sedan 2014, tillsammans med Region Gotland, jobbat med demokratiprojekt i byn. Vi har därför väl utvecklade kanaler med poliklinik, ålderdomshem, kommunhus och kyrkorna i byn. Vi har byggt upp ett förtroende och känner varandra. Våra kanaler hjälper oss, så att rätt hjälp kommer fram. Alla pengar som skickas går direkt till byn.

Vi hjälper alla i byn och prioriterar barn och gamla. Innan kriget hjälpte vi främst till med subventioner av medicin och operationer till privatpersoner samt renoveringsbidrag till skola, daghem och ålderdomshem. Sven Bjerlestam har varit vår man på plats som organiserat hjälpen på plats i 20 år.

Vårt humanitära arbete utgår från bybornas behov. Det är viktigt att lyssna in vad som behövs. Vi försöker i möjligaste mål köpa in förnödenheter i Ukraina, då det är praktiskt, men också stärker Ukrainas egen ekonomi. Vi kör bara saker från Sverige som är bristvaror som pannlampor och elverk. Om vi kör ner kan vi också passa på att fylla på med insamlade saker som människor kan skänka, men även då är det viktigt att det är rätt saker som byborna har nytta av. Behoven och förutsättningarna ändras, som vi hela tiden måste anpassa oss efter.

Det är 200 mil till byn från norra Polen, så det är, trots att våra chaufförer jobbar ideellt en tidskrävande och dyr transport.

Den första hjälpsändningen i år lyckades vi fram i april, nästan på dagen 100 år efter att svenska röda korsets nödhjälp nådde byn och räddade livet på byborna 1922.

Den bestod mest av nödvändiga mediciner och hygienprodukter. Läkarna i byn gjorde listor för vilka mediciner byborna behövde. Då Ukraina ännu befann sig i kaos, samlade vi ihop hjälpsändningen i Sverige, bland annat med hjälp av företaget familjeläkarna. Med hjälp av kontakter kunde vi få ihop chaufförer till ukrainska gränsen och sedan från gränsen till Kryvyj och vidare till byn.

Under de närmaste månaderna kunde föreningen med hjälp av kontakter i de fria Ukraina köpa in mediciner i staden Kryvyj Rih, som inte var ryskockuperad. Vår modiga chaufför körde då igenom över 40 vägspärrar in i ockuperat område, för att ta sig sista vägen ner till byn.

Men så intensifierades fronten norr om byn och det blev omöjligt att fortsätta, då vägarna mellan byn och det fria Ukraina blev helt avstängda på grund av beskjutning. I juli gick en vattenpump i byn sönder, då kunde vi finansiera en reparation av den. Vi köpte också in 40 matpaket till de sängliggande i byn som distribuerades genom motsvarande hemtjänsten. Byn blev isolerad, men det fanns nu medicin att köpa inom ockuperat område. Det var farligt att ge sig ut på vägarna, men våra modiga hjälparbetare i byn åkte och handlade. Först till staden Nova Kakchovka. Men så sprängdes bron över floden Dnipro, så då tog de sig till Cherson. En farlig resa på 8 mil.

Tack Sven för ditt värdefulla arbete!



Sven med vännerna som också ingår i byns nödhjälpskommitté; Nina Knutas, Valentina Herman och Mykola Kurivchak i januari-23.

Sven Bjerlestam har under 25 års tid varit föreningens ombudsman och samordnat det humanitära arbetet i Gammalsvenskby.

Han bor normalt i Kakchovka på andra sidan floden med sin fru Galina. Han har året runt tagit sig till byn varje vecka för att ta reda på behov och dela ut hjälp för föreningen.

Sedan krigsutbrottet i februari har han varit i Sverige. Han har varit en viktig länk till byn, då han kan språket och har kunnat ringa ner och fråga om läget i byn.

Så fort byn var befriad åkte han ner med en nödhjälpsändning och levererade en bil, men nådde då inte hela vägen fram.

Han åkte sedan ner igen i januari med pannlampor, batterier, värmeljus m.m. De kom då hela vägen ner till byn och kunde få träffa vännerna igen. **Tack Sven!**

Hur arbetar föreningen Svenskbybornas med nödhjälp?

Sedan byn blev befriad den 11 november är hjälpbehovet stort. De ryska ockupanterna förstörde elnätet, sprängde och minerade vägarna innan de lämnade. Sedan den 19 oktober finns det inte el och mobilnätet är mycket svagt. I och med att det inte finns el, finns det inte heller vatten eller internet.

Området är befriat, men ligger i frontzonen, vilket innebär att ryska armén terrorbombar byn med granateld från andra sidan floden.



En barnfamilj körde på en mina när de flydde, vilket gjorde att de hamnade på sjukhus med splitterskador. Vi har hjälpt den familjen ekonomiskt för att kunna starta om på nytt.

Vägarna är tillräckligt säkrade från minor för att kunna ta sig fram för erfarna chaufförer. Dock är vägarna i uselt skick. Vintern är på väg och det är nu minusgrader i byn. Byborna har inte kunnat få tag på bränsle till sina kaminer.

Vi organiserade i slutet av november, tillsammans med hjälporganisationen blågula bilen en hjälpsändning från Sverige. Vi köpte in två bilar, en lastbil samt en pickup, som vi lastade med elverk, sjukvårdsmaterial, starlink (internet) och verktyg. De kördes ner av Sven Bjerlestam och Anders Buskas, som lämnade bilarna i Kryvyv Rih. Lastbilen nådde byn den 3 december med de första lasten.

Vi har nu upprättat en organisation med styrelsen, nödhjälpsamordnare i Sverige, en nödhjälpskommitté i Zmijivka/Gammalsvenskby samt ett logistikcenter med en kommitté i storstaden Kryvyv Rih, norr om byn .

Det finns idag den sista januari omkring 700 personer kvar i byn av 2300. Siffran ändras hela tiden.

Vår lokale chaufför Viktor har kört 94,5 ton träbriketter som levererats till alla 460 hushåll i byn. Han levererar också mat, bränsle, gasflaskor och hygienprodukter till mataffären i byn. Innan jul började vi tillsammans arbeta med att få igång centralvattnet i byn. Det är svårt att jobba under beskjutning.

Kungafamiljen skänkte en stor penninggåva till föreningen för att laga vägen till byn samt upprätta en trygghetspunkt. En ställe där byborna kan få värme, vatten, internet, fika och lite vila.

I januari körde vi ytterligare en nödhjälp från Sverige med de två chaufförerna Sven Bjerlestam och Jan Ullberg. De körde ner med 2 minibussar och ett släp med pannlampor, batterier, värmeljus, powerbanks och elverk.

Idag den 31 januari är en hjälpsändning med kaminer och sjukvårdsutrustning på väg till Gammalsvenskby och dess sjukhus i Berislav. En insats vi gör tillsammans med organisationen Direct Ukraine.

Tyvärr har säkerhetsläget försämrats väsentligt de senaste dagarna, fler har lämnat byn. Så kanske får vi snart ändra strategi igen.

Vi har också hjälpt en del familjer på flykt från byn med resor och startbidrag. Det finns ett 70-tal flyktingar i Sverige.

Flera av dem tas hand om av fantastiska värdfamiljer.

Tillsammans är vi starka!



Tack för alla generösa gåvor föreningen fått in till det humanitära arbetet i Gammalsvenskby. Alla bidrag stora som små bildar en hel Dnipro!

Och det är de små bidragen som tillsammans ger allra mest. Det känns fantastiskt att känna kraften i er vilja att hjälpa!

Tillsammans är vi starka!

Vill ni ge pengar till det humanitära arbetet i Gammalsvenskby. Sätt in pengar på föreningens plusgiro: 187879-2 eller Swish: 123 437 61 41.

Det finns gåvobevis att skriva ut på vår hemsida

Sofia Hoas—Årets gotlänning



Föreningens ordförande tilldelades GTs utmärkelse årets gotlänning. Juryns motivering lyder *"Sofia har under många år haft en grundmurad kärlek till Gammalsvenskby och är sedan 2011 ordförande i Föreningen Svenskbyborna. När Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina insåg hon snabbt hur viktigt det var att få ut korrekt information kring vad som hände i byn. Under året har hon haft i praktiskt taget daglig kontakt med invånarna där, vilket via uppdateringar på hemsidan givit hela Sverige förståelse för och kunskap om det lilla samhället där så många svenskar har sina rötter."*

Sofia ser sig som talesperson under kriget och ser utmärkelsen som ett pris till föreningen Svenskbyborna och människorna i Gammalsvenskby.

Kom med till Dagö i sommar!

I augusti ordnar Jörgen Hedman ihop med Svenskbyföreningen en resa till Dagö. Resa utgår från Tallinn med besök till platser med anknytning till svenskbyborna. Vi ser bl.a. Röicks kyrka, Kärldas museum, Svenskbyn, Hohenholm, Takne fyr och Sääre udde. En av kvällarna blir det rökbastu och mat på vackra Mickelsgården i Malmas. Vi anpassar besöken utifrån resedeltagarnas förfäders hemorter. Välkomna!
Mer info & datum kommer på hemsidan!



Beställ böcker i vår webshop!

Böckerna finns att köpa i webshopen eller Svenskbymuseet på Gotland
www.svenskbyborna.se

"Svenskbybornas ödesår 1939-45"

Om hur människorna i byn drabbades av utrensningar och tvångsflyttningar. Jörgen Hedman

"Spelet om svenskbyborna som inte stannade i Sverige" Hungersnöden och Stalintidens blodiga utrensningar 1929-31. Jörgen Hedman

"Svenskbyborna som kom till Sverige efter Chrusjtjovs töväderspolitik" Jörgen Hedman

"Svenskbyborna 90 år i Sverige"

Reseskildringar från tiden när järnridån hade fallit och ögonvittnesskildringar från uppbrottsåret 1929. Redaktör Peter Knutas

"Svenskbysläkter"

Ett uppslagsverk för de svenska släkterna i Gammalsvenskby fram till 1929. Jörgen Hedman

"Banditer i byn – och andra texter"

Sigfrid Hoas berättar om sina barndomsupplevelser på 1920-talet.



Nygammal bok på gång!

2003 gav Jörgen Hedman och Lars Åhlander ut boken Historien om Gammalsvenskby och svenskarna i Ukraina på Dialogos förlag. Boken är helt slutsåld och det har funnits behov av redigera, korrigera och utvidga den. Föreningen kommer tillsammans med författaren Jörgen Hedman och förlaget Eddy.se i Visby att ge ut en ny och utvidgad upplaga till sommaren.

Svenskbymuseet

Under hösten har vår samlingsplats svenskbygården/Svenskbymuseet i Roma fått nytt, blått staket och en taktvätt. Till sommaren kommer det också upp ett nytt skyltskåp och en ljugarbänk. Renoveringen är gjord med pengar från Jan Utas fond, som är en fond avsedd för Svenskbygården och museiverksamhet.



Museet har hållits öppet med hjälp av Christina Knutas som har haft mycket att göra i sommar med många intresserade besökare.

Bland annat två ministrar, kulturministern Jeanette Gustafsdotter och utrikesministern Ann Linde.



Peter Knutas, Ann Linde, Tina Knutas, Sofia Hoas

Välkomna till museet 2023!

Se öppettider i kalendarier eller på vår hemsida.

Föreningens ordförande bjuden till Kungliga slottet

H.M. Kungen och H.M. Drottningen har känt stor sympati och vurmat för Gammalsvenskby sedan de var där på statsbesök 2008. De invigde då också en ny väg till byn, som kallas Kungsvägen.

Kungaparet är mycket intresserade av vad som händer i byn och har fått regelbundna rapporter om läget där.

Hans Majestät Konungen berättade varmt om Gammalsvenskby i sitt jultal. Och i samband med detta skänkte Kungafamiljen en stor penninggåva till Gammalsvenskby för att inrätta en trygghetspunkt för de krigsdrabbade byborna.



Den 20 januari hade föreningens ordföranden Sofia Hoas med make Lars Thomsson, ynnesten att få representera Gotland på Sverigemiddagen med Kungaparet.

De bjöds på en fantastisk kväll, med en inledande konsert och sedan middag i salen Vita havet.

Sofia satt vid H.M. Konungens bord där de pratade mycket om Gammalsvenskby. Sofia fick också möjlighet att prata med H.M. Drottningen och berätta om nuläget och det humanitära arbetet i Gammalsvenskby. H.M. Drottningen uttryckte att hon önskar besöka byn igen.

ICLD-projektet

I slutet av februari 2022 fick Region Gotland klartecken att starta en förstudie för ett nytt utbytesprojekt mellan Gotland och Berislav/Gammalsvenskby. Men projektet går ju inte att genomföra p.g.a. kriget.

Region Gotland har fått tillåtelse att ställa om pengarna och använda dem till lönedel för en nödhjälpsamordnare. Lars Thomsson, tidigare projektsamordnare arbetar nu deltid för att hjälpa föreningen Svenskbyborna med samordning av de insamlade medlen.

Sofia Hoas har fått en visstidsanställning vid Region Gotland för att fortsatt jobba med att hålla i kontakten med och rapportera från Gammalsvenskby. Hon är tjänstledig på 25% från sin ordinarie tjänst på Gotlands Museum.